



## TALEPAPIR

Dato: 8. november 2006  
Kontor: Integrationskontoret  
J.nr.:  
Sagsbeh.: MBK  
Fil-navn: biblioteksindsats-9-  
nov-talepunkter-

### **Integrationsministerens tale ved fælles lancering/presse møde for kulturministeren og integrationsministeren, den 9. november 2006 på Nørrebro Bibliotek, København**

Tak til de fremmødte og til Nørrebro Bibliotek for, at man vil lægge nogle gode og hyggelige rammer for vores presse møde.

Glad for sammen med kulturministeren at kunne præsentere vores planer for, hvordan bibliotekerne får en styrket rolle i integrationsindsatsen.

#### **Bibliotekernes særlige potentiale for integration**

Regeringen arbejder for et samfund med sammenhængskraft, fællesskab og frihed til forskellighed.

Et samfund, hvor flest muligt er med i de lokale fællesskaber og deltager aktivt og på lige fod - i skolerne, på arbejdspladser, i foreningslivet, i kulturlivet, i demokratiske organer på alle niveauer.

Bibliotekerne spiller en helt særlig rolle som bærere af vor demokratiske kultur og dermed som værktøj for at hjælpe nye borgere ind i fællesskaberne.

På biblioteket kan man frit søge viden, og forskellige synspunkter kan udveksles ved foredrag og debat.

Det er en unik institution, fordi det er et sted, hvor alle kan mødes på lige fod og på neutral grund. Det rummer også masser af muligheder for aktiviteter og samvær på tværs af forskellige livsopfattelser og grupper.

### **Den hidtidige indsats**

Regeringen har tidligere igangsat kampagnen "Biblioteket – en port til det danske samfund", som forløb i 2003 – 2005.

Det er der kommet mange spændende initiativer ud af ude omkring på landets biblioteker. F.eks. om sprogstimulering, læktiehjælp, hjælp til jobsøgning, pigeclubber og meget andet. Der er lagt en række materialer frem om det her i dag.

### **Fornyset indsats – kommunalpolitikere skal på banen**

Nu er tiden inde til at gå endnu videre. Kulturministeren og jeg har indgået et nærmere samarbejde om at styrke bibliotekernes rolle i integrationsindsatsen.

Denne gang vil vi have fat i kommunalpolitikere, så de kan være med til at drive udviklingen i den rigtige retning. Mange kommunalpolitikere er allerede på banen, men vi skal have flere med.

Derfor udsender vi nu en helt ny pjece, som primært er til kommunalpolitikere – men selvfølgelig også til bibliotekernes ledere og medarbejdere.

## **Visionerne for et nyt fremstød for bibliotekernes rolle i integrationen**

Pjecen er fuld af visioner og konkrete idéer om, hvordan biblioteket kommer til at spille en rolle på især tre felter, når det gælder integration:

- Biblioteket som et væksthuis for medborgerskab og demokrati.
- Biblioteket som et læringscenter.
- Biblioteket som et kulturelt mødested.

### **Om piger/kvinder**

For mange piger og kvinder fra de etniske minoriteter er biblioteket et af de få steder, hvor de frit kan komme.

Bibliotekerne kan med fordel udvikle tilbud, der imødekommer pigernes behov for en platform til at komme videre ud i et aktivt liv i samfundet.

Mange kvinder har behov for en ekstra støtte – et ekstra løft, der kan hjælpe dem i gang med en selvstændig og aktiv deltagelse i samfundet.

Det er fint, hvis kvinder, der ikke normalt deltager i skole-hjem samarbejdet, kan opmuntres til at gøre det. Eller hvis de kan få moralsk opbakning til at søge et job, selvom manden måske er imod det.

## **Biblioteket som centrum for læring, folkeoplysning og medborgerskab.**

Lektiehjælp, klubaktiviteter og læring er et særdeles nyttige tilbud både for piger, drenge og voksne af begge køn.

Med Integrationsministeriets Brug for alle unge-kampagne har vi allerede i nogle år arbejdet med at oprette lektiecaféer - cirka 80 er det blevet til indtil nu.

I de kommende år skal vi - alene på bibliotekerne - have oprettet yderligere hundrede lektiecaféer, og kampagnen hjælper til med sin ekspertise og sine kontakter til de mange frivillige.

På bibliotekerne med deres mange muligheder og tilbud kan de udvikle sig som andet og mere end blot lektiecaféer. De kan blive centre for læring, folkeoplysning og medborgerskab.

## **Biblioteket som kulturelt mødested**

Det er også på biblioteket, at man - på et neutralt grundlag – kan samle og udveksle viden om forskellige kulturer.

Biblioteket er derfor et godt sted for mennesker at lærer om hinanden på tværs af kulturelle normer eller religiøse og ideologiske overbevisninger.

På disse områder er der desværre megen uvidenhed og mange fordomme i dag.

## **Afrunding**

En satsning på formidling af vores fælles, demokratiske værdier og en konstruktiv udveksling om kulturelle emner vil utvivlsomt vise, at mennesker med forskellig kulturbaggrund og tro har langt mere til fælles, end hvad der adskiller dem.

For mig er der intet alternativ til integration og fællesskab. Jeg er glad for, at bibliotekerne i Danmark på en meget konkret måde er med til at føre os i den rigtige retning.